

## **Een jaar Stormachtig door het land**

Heel 2014 trok schrijfster Eveline van de Putte, in samen werking met Roze 50+, door het land met haar boek Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen. Dit was mogelijk dankzij de gift van de Stichting Vriendinnen en Vrienden van de Schorer. Er zijn afgelopen jaar 24 organisaties bezocht: (23 zorginstellingen en 1 ROC Zorg en Welzijn), in 10 provincies. Inclusief de Riek Stienstralezing op 6 november zijn er totaal 1100 mensen bereikt!

Doel van de tour is om met zowel bewoners, als personeel en vrijwilligers in gesprek te gaan over de verschillende vormen van 'roze liefde.' Dit is zeker voor veel ouderen nog een lastig onderwerp. Zij zijn immers opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit 'niet bestond.'

De opkomst was heel wisselend. Zat de ene keer de zaal vol, een andere keer waren er 15 belangstellenden waardoor de bijeenkomst heel intiem werd.

De bijeenkomsten zijn veel meer dan alleen maar verhalen over roze ouderen in de hoop dat die bijdragen aan meer begrip voor de roze buurman of buurvrouw, de roze cliënt. Dat blijkt wel uit de reacties die soms in de groep, maar vaker nog in een een-op-een gesprekje in de pauze of na afloop naar boven komen: 'Ik ben blij dat ik gekomen ben. Nu snap ik mijn kleinzoon veel beter. Hij is ook homo, moet u weten...'

'Mijn dochter is ook lesbisch. Bij haar zwagers hoeft ze niet meer te komen. Maar bij mij is ze welkom hoor, samen met haar vriendin. Wat de burens denken kan me niet schelen!'

Niet iedereen reageerde zo positief. Sommige mensen vonden al die aandacht voor roze ouderen overdreven: 'Alles mag hier toch al in dit land!' en: 'Ik ben al oud. Twee mannen samen, kan voor mij gewoon niet!' Ook bij de medewerkers was de onwetendheid soms groot: 'Roze ouderen? Die hebben we hier niet!' En juist die opmerkingen vormen de motivatie om door te gaan met dit project. Nog teveel roze ouderen zien er als een berg tegen op om afhankelijk te worden van zorg. Angst om gepest of uitgescholden te worden is groot. Nog groter de angst om weer terug in de kast te moeten....

Er was veel belangstelling voor de tour. Er kwamen meer aanvragen dan we konden honoreren. Daarom hebben we voor 2015 opnieuw fondsen aangeschreven om door te kunnen gaan. Het is hard nodig. De reacties, zoals deze van een negentigjarige dame heel ontroerend: 'Als ik dit allemaal eerder had geweten was ik misschien ook wel lesbisch geworden...' Gelukkig is het nooit te laat voor de liefde!

### ***Stormachtig Stil, levensverhalen van Roze ouderen***

Uitgeverij Xanten

ISBN 9789491446085

Meer info over de Tour en boekingen: [info@roze50plus.nl](mailto:info@roze50plus.nl) en [www.roze50plus.nl](http://www.roze50plus.nl)

Eveline van de Putte: [www.evelinevandeputte.com](http://www.evelinevandeputte.com) en [www.empowermentfoundation.nl](http://www.empowermentfoundation.nl)

Roze Loper: [www.rozezorg.nl](http://www.rozezorg.nl)